

ידיעון גני שרונים

מרץ/אפריל 2014

דיירים יקרים

מעתה והלאה הידיעון יפורסם אחת לחודשיים. אני מקווה שתיהנו מהמתכונת החדשה ומאמרים מעניינים יותר. בחודש ינואר בחג האילנות אירחנו את ותיקי המושבה - אבן יהודה, לבוקר של נחת עם נגן הכינור והזמר איגור פוריצקי, נשאו ברכה יושב ראש המועצה, אבי הררי והרב הראשי של המושבה - הרב אהרון בדיחי. ולסיום נהנינו מהופעתו הנפלאה של ישראל גוריון. אנחנו מקווים להמשך שיתוף פעולה ומפגשים נוספים עם המועצה המקומית והכול בשיתוף פעולה נעים ופורה עם רכזת התרבות של מתנ"ס אבן יהודה, אורנה נגבי.



בפברואר קיבלנו כסאות ושולחנות חדשים ללובי שלנו. ככל שהמשפחה שלנו גדלה, יש צורך ביותר מקומות ישיבה. אין דבר אשר מתמם את הלב יותר מאשר לראות אתכם יושבים בחברותא בלובי. אני פונה אליכם בשם ההנהלה, להימנע מלגרור כסאות על הרצפה שכן זה גורם נזק רב לרגלי הכיסאות.



שנה אזרחית חדשה - מרים גודאל



הפעם, אני רוצה לדבר על השנה האזרחית החדשה באופן כללי ולא פרטני אבל קודם, עלי למלא חוב המתבקש מאליו. בידיעון שעבר ציינתי לשבח את איזאק, העובד הנאמן, הצנוע והביישן שלנו. אך איזאק איננו היחיד כמובן. יש בקרבנו עובדים מסורים וטובים, חרוצים וצנועים כמו למשל, יוסי, חיזקי ועוד רבים אחרים. לכל אלה מגיעה תודה מדיירי הבית.

עכשיו לנושא עצמו: אני חושבת שזה טוב שיש סיבה טובה לחגוג, והלוואי ותמיד תהיינה סיבות כאלה. אבל מכאן ועד לכך שישראלים/יהודים רבים סיגלו לעצמם בכל סיום שנה אזרחית ותחילת שנה אזרחית חדשה - לצאת לחוצות, להשתכר ולשמוח, לקפץ ולשיר לכבודו של צורר יהודים ואנטישמי גדול שהיה אפיפיור מוקצה הנקרא סילבסטר - שמחה זו מעוררת בי תמיהה, בלשון המעטה.

ידיעון גני שרונים

אני יודעת שישראלים ויהודים רבים ירימו גבה לדברי אלה ויסתרו אותי. אך חברים, עם יד על הלב: האם אין לנו חגים נהדרים משלנו? האם אנחנו חייבים לרקד סביב עגל הזהב גם אחרי יציאת מצריים? מה? חסרים לעם ישראל הזדמנויות לחגוג ולשמוח? ומה לגבי ראש השנה שלנו, הקשור למקורות עם ישראל, חג שכולו חשבון נפש, זוך וטוהר... חג אצילי ואמיתי שיש בו מטרה גדולה וחשובה כמו למשל, השמירה על הזהות היהודית שלנו. זו אינה הדת שלנו. הדת שלנו אינה פגאנית, היא אמיתית ונובעת ממקורות של מוסר ומסורת.

החגים שלנו מצטיינים במהות פנימית רוחנית ולא דווקא חיצונית, מה שאותי מדאיג, כיהודייה וכישראלית גאה - הנהירה הזאת אחר מנהגי הגויים עלולה להביא להתבוללות. זהו תהליך איטי אך מסוכן. הזהות היהודית שלנו הולכת ונשחקת נוכח מנהגיהם וחגיהם של אומות העולם. ואנו, למרבית הצרה מושפעים מהם. ובכך, מאבדים אט-אט את הזהות העצמית שלנו.

מרים

למרות שאני לגמרי מבינה את דבריה של מרים ומסכימה כי אנו מטמיעים עצמנו לאט בעולם ומאבדים את זהותנו במידה מסוימת, אני חושבת כי רוב האנשים אינם יודעים מי היה סילבסטר. כאשר גרנו בחו"ל חגגנו את השנה החדשה - אבל זה היה בכדי להיפרד מהשנה הישנה ולהכניס את השנה החדשה. נכון שישנם אנשים שמתמשים בערב זה כתירוץ לחגוג, לשתות להשתכר, אבל באופן כללי מרבית החוגגים, חוגגים את בואה של השנה החדשה וכך גם אנחנו חגגנו בחו"ל ורק בכדי לקבל בברכה את השנה החדשה עם תקווה בליבנו. ישראל היא המקום היחיד שקוראת ליום זה "סילבסטר". בשאר העולם זה נקרא ערב השנה החדשה.

שנת הבר-מצווה של גני שרונים

כפי שכולם יודעים, זו שנת הבר מצווה של גני שרונים. אני באופן אישי מאוד גאה בפרץ ההתבגרות והצמיחה שעבר המקום. מה שהתחיל כחור באדמה עם שום דבר, בעיות רבות והמון מכשולים הפך לבית המדהים שיש לנו היום, בית בשביל כולם. אני מזמינה אתכם המשפחה שלנו ב"גני שרונים" לכתוב ולהעביר לנו סיפורים עם זיכרונות על שרונים מהילדות לבגרות על מנת שנוכל לחגוג ולספר לכולם במשפחה שלנו על ההתפתחות של "שרונים".

סיפור אישי וראשון מגיע מאחד מזוגות הדיירים שלנו, אייבור ומוירה שר הם היו הזוג הראשון שגם הופיע במודעה "האמתית" הראשונה שלנו. מוירה ואייבור הם זוג מאוד שמח וחם אשר העניקו "צבע" משלהם למשפחת "גני שרונים". הם זוג פעיל ושקט, לעולם לא ראיתי אותם בלי חיוך על פניהם. לעתים קרובות אני רואה אותם בריצות פנימה והחוצה. למרות שהם לא משתתפים או לוקחים חלק בכל הפעילויות החברתיות שלנו מכיוון שהם מאוד עסוקים בניהול החיים העצמאיים שלהם, נוכחותם מורגשת תמיד. אני מודה לכם מאוד הזוג שר על נאמנותכם ועשייתכם למען הבית.

זיכרונות ראשונים שלי מ"גני שרונים" על ידי שר מוירה.



בפעם הראשונה שראיתי פרסום והדמיה אדריכלית של "גני שרונים" בשנת 1997 במודעות הג'רוזלם פוסט, אני לא חשבתי לעבור לגור בדיוור מוגן אבל חשבתי שאולי זה יעניין את דודה שלי באנגליה, ובצורה זו לשכנע אותה לבוא "לארץ" - אייבור ואני באנו לבדוק את האזור כאשר העצים לאורך כביש הגישה הישן באבן יהודה היו כולם צבועים בצהוב וסביב הייתה האווירה הכפרית שקטה שלווה ואטרקטיבית.

גני שרונים

דיוור מוגן | מחכים לך בבית

ידיעון גני שרונים

כאשר הגענו למקום שבו גני שרונים עתיד להיבנות וראינו את הנופים המדהימים מכל הצדדים אני פשוט התאהבתי! המבנים היחידים היו הבריכה העירונית ובית הספר הישן. למעשה אייבור חשב שהמיקום מבודד מדי, כאשר נאמר לנו כי התוכנית היא לבנות בתים ממול, שנינו צחקנו ואמרנו "מה בעוד שלושים שנה – אנחנו כבר לא נהיה פה"

זה לא היה קל בזמנו, לטפס חמש קומות כדי להגיע לדירה שלנו בכדי להיפגש עם אנשי המקצוע השונים לצורך תיאום המשך עבודה או אפילו רק בכדי לראות איך הדברים מתקדמים. זה היה די מפחיד לצאת למרפסת כאשר לא היה מעקה כלשהו.

אני לא אשכח את העזרה וההתחשבות שקיבלנו מאדי בתקופה קשה זו, אשר נמשכת עד עצם היום הזה.

בתחילה המטבח גרם לבעיות אין ספור וכך גם הצנרת. עבור כל שאר הדירות הצנרת הייתה ליד הדלת שלהם - אצלנו היו צריכים להעבירה דרך קיר חיצוני מה שגרם לכך שהיה צריך לוותר על מרחב פנים מהבניין, אדי אפילו הסכים לסבול ולשכן במשרדו את המקפיא והמקרר הנוספים שלי, עד שנמצא פתרון אחר לאיחסונים.

כל כך הרבה השתנה מאז ועד היום, היום יש למעלה מ-240 דיירים, כשאז היו 20-30. אבל, לא איבדנו את האווירה החמה ואת התחושה שדואגים לנו.

יש לנו בריכת שחייה, אודיטוריום יפה והחלק הטוב ביותר הוא שיש לנו צוות מדהים אשר דואג לנו ומטפל בנו 24/7.

כשאנשים שואלים אותי ואת אייבור לאן אנחנו הולכים לחופשה אייבור אומר "כאן!". יש לי בריכה, מכון כושר, שמש, אם אני רוצה לראות את נוף, אני יכול להסתכל "בנשינול ג'יאוגרפיק! אכן אני מרגישה שאני בחופשה כל הזמן! את זה אומרים אנשים שלא רצו לעבור לכאן מלכתחילה.

מוירה שר

כל חודש גאולה מארגנת טיולים מהנים ומעניינים מאוד עבורכם. טיולים אלו הן תמיד הנאה לכולם, זה יהיה כייף לראות יותר דיירים שיצטרפו וייצאו עימנו לראות את ארצנו ואת מה שיש לה להציע. יש כל כך הרבה מקומות. שאנחנו לא מכירים או יודעים עליהם. מעכשיו בכל עלון נביא סיכום קצר על כל טיול.

טיול דצמבר 2013

אנשים מופלאים במקומות מפתיעים – מאת א. משוטט



גני שרונים



דיור סוגן | מחכים לך בבית

ידיעון גני שרונים

הינדיה סולימאן – היא אישה ערביה מהעיירה בועיינה נוג'ידאת. פגשנו אותה בטיולינו האחרון לגליל.

הינדיה בשנות החמישים לחייה, היא אישה מרשימה ומרתקת ביותר. היא יזמה וארגנה, מול מכשולים וספקות, קבוצת נשים מהכפר - בדואיות ופלחיות, למפעל לעבודות יד נהדרות המבוססות על מסורת הדורות הקודמים.

הנשים מתכנסות מספר פעמים בשבוע במבנה שקיבלו מהמועצה המקומית, למפגשים הכוללים עבודה משותפת ו"שיחת בנות" על המתרחש בעיירה.

מעבר למקום מפגש, המקום משמש למעשה מרכז מבקרים, מרכז תיירות מרהיב והמוצרים מוצגים למכירה בצורה מאוד אסתטית. התמורה מהמוצרים הנמכרים מסייעת לכלכלת המשפחות. הרווח הוא חברתי וכלכלי.

הרעיון נולד מהעובדה שהנשים שהיו מורגלות לעבודה קשה בשדות ובמטעים ובה בעת ללדת ולגדל ילדים – אינן יכולות בגילן להמשיך במאמץ הפיסי. כמו כן הצאצאים גדלו ועזבו את הבית ויש צורך למלא את החלל שנוצר. עבודות היד והמסגרת, נותנים להם תעסוקה, סיפוק וחיים חברתיים.

כפר ורדים – ידוע כישוב מודרני מתקדם, בתים מעוצבים, מוסדות קהילתיים מרשימים ואזור התעשייה תפן הסמוך לו שאת שניהם הקים התעשיין סטף ורטהיימר. אולם בישוב קיים מפעל אנושי מיוחד במינו: הוסטל יום עבור אנשים עם מוגבלויות. במקום יש סדנאות ובתי מלאכה בהם נלמדים מקצועות שונים אשר מאפשרים לאנשים להשתלב בשוק העבודה ועבודותיהם נמכרות בחנות המקומית כשכל ההכנסות מיועדות לרווחת החוסים. במהלך היום מוגשת גם ארוחת צהריים חמה וכן טיפולים משלימים כגון פיזיותרפיה ופעילויות חברה ותרבות. זהו מפעל משקם, מחנך, מלמד והומני למופת.

א. משוטט

טיול, ינואר 2014



ב-27 בינואר צוין יום השואה הבינלאומי בכל רחבי העולם. באותו היום, ב-07:30 בבוקר, 25 דיירים עלו על האוטובוס בדרכם לירושלים ל"יד ושם" ומוזיאון הרצל. זה היה יום מרגש ומרתק. הייתה לנו מדריכה מאוד מיוחדת, שגם לה הייתה משפחה שהייתה בשואה, והיא שיתפה אותנו בסיפורים מדהימים שהם סיפרו לה וכמו כן בסיפורים נוספים על ההתרחשויות השונות תוך כדי שהיא לקחה אותנו ממקום למקום. אנשים זיהו את עצמם או אנשים שהכירו בתמונות, וכמו כן גם זיהו חלק מהעדויות. אני באופן אישי מאוד התרגשתי והייתי ממש מוצפת ברגשות. אך, עיקר העניין איננו הסיפורים ששמענו ונמשיך לשמוע, אלא העובדה כי יש לנו מדינה משלנו בה אנו יכולים להיות עצמאיים, להסתובב חופשי ולהיות גאים. אנחנו נוטים לשכוח את כל מה שאנשים עברו על מנת שלנו תהיה מדינה משלנו ששייכת רק לנו- ישראל! הייתי רוצה שתהיה יותר מודעות ביום יום לגבי מה העם היהודי, ללא קשר למוצא, עבר ושהעם

ידיעון גני שרונים

כולו, בישראל ובגולה, צריכים לזכור ולהבין שיהודי הוא יהודי ויחד כולם עם אחד לא משנה מאיפה הם הגיעו. אני מאמינה כי תאודור הרצל עדיין מחייך אלינו מלמעלה ואומר "תודה שאתם מגשימים את החלום שלי".

מרסל



משולחנה של עו"ס טליה

פרויקט גילנות יוצא לדרך....

הדיירים וצוות הבית שמעו הרצאה מפי דפנה ורדימון (נציגת א.ב.א. לפרויקט גילנות) על הנושא.

בהרצאה דפנה נתנה הסבר לתופעת הגילנות וכיצד היא באה לידי ביטוי בתחומים השונים בחיינו:

בתחום התעסוקה, פוליטיקה, תרבות, פעילויות הפנאי וכו'.

לשם המחשת התופעה אני מפנה אתכם לתוכנית הבוקר של אורלי וגיא בערוץ 10 בטלוויזיה מיום ראשון השבוע בה דווח על תופעת גילנות בבית הקפה אספרסו בר ברח' דיזינגוף בתל אביב. תחקירנית של ערוץ 10 מתוכנית הבוקר של אורלי וגיא ביקשה להתקבל לעבודה בבית הקפה כמלצרית. היא הגיעה לבית הקפה להתלמדות כשהיא "חמושה" ברשם קול. במסגרת ההתלמדות מנהל המשמרת נתן לה הנחיות כיצד עליה להתנהל ולתפקד בשעות המשמרת שלה. במשך כל זמן ההתלמדות התחקירנית הפעילה את רשם הקול והקליטה בסתר את הוראותיו. בין יתר דברי ההתלמדות הודיע לה המנהל שאם נכנסים לקוחות מבוגרים (אשר ניתן לאתר אותם עפ"י שיערם הלבן או עפ"י פניהם המבוגרות ודרך התנהלותם) יש לתת להם לשבת בקפה כרבע שעה ומיד לפנות אליהם ולבקש שיעזבו ויפנו את המקום ללקוחות נוספים.....

זוהי תופעת הגילנות בהתגלמותה!!!!

ובכן, לאחר שהגדרנו והבנו את המושג, נמשיך לשלב הבא של הפרויקט במסגרת מספר פגישות קבוצתיות (אותן תנחה דפנה) בהן ננסה לחשוב ביחד כיצד כל אחד מאיתנו יכול לתרום מתוך מחויבות ואחריות למיגור התופעה. תחילה בתוך חיינו הקהילתיים בגני שרונים. ואח"כ כמובן שהכל תלוי בנו, ברצוננו, ביכולותינו ובאחריות שניקח על עצמנו גם לצאת מהקבוצה לחיים שמחוץ לגני שרונים עם עשייה למען מיגור התופעה.

יתכן שיהיו מי מאיתנו שיחשבו מלכתחילה שיש כאן מחשבה נאיבית, אופטימית, או מגלומנית ובכך ברור שהפרויקט ירד מהפרק. אולם אם נסכים לבוא לקבוצה עם רצון ומחשבה פתוחה לשינוי או אז יתכן שנוכל להביא מסר חדש שיוביל לשינוי. בהזדמנות זו ברצוני לקרוא לכל דיירי גני שרונים אשר רוצים לקחת חלק בעשייה מסוג זה לבוא ולהירשם במשרדי לקבוצה.

ועד לפגישתנו בקבוצה מאחלת לכולם בריאות טובה ובהצלחה!

בברכה,

טליה קורן עו"ס.

ידיעון גני שרונים



ליאת ינאי – עובדת סוציאלית.

דיירים יקרים,

לפני כחודש הצטרפתי לצוות גני שרונים. מעט רקע אישי עלי: אני נשואה לאמיר, בעל עסק עצמאי למחזור פלסטיק. אימא להילה שנשואה לגלעד. להילה וגלעד ילדה בת שנתיים מדהימה בשם נעם (טליה ואני חולקות את אותו שם לשני הנכדים שלנו, ההבדל הוא במין לטליה נעם זה נכד ולי נכדה). נדב, הבן שלנו, מסיים תואר באוניברסיטת תל אביב בנושא מזרח אסיה.

רב שנתיי עבדתי כעובדת סוציאלית וכיועצת ארגונית בבתי חולים. אני אוהבת מאוד את המקצוע ומאמינה בעזרה הדדית ובתרומה לקהילה.

אני נעזרת בטליה, עקב היכרותה המעמיקה את המקום ואתכם. היא מפגישה אותי עם בעלי תפקידים מהקהילה כדי שאתמקצע ואוכל לפעול מהר וביעילות.

כדי להבין כיצד ניתן לסייע לכם הדיירים, החלטתי קודם כל להכיר אתכם באמצעות ביקורי בית ולכן הצטרפתי לרותי, אם הבית ואנו עורכות במשותף ביקורים יום יומיים אצל הדיירים.

ככלל אני אוהבת לשמוע וללמוד מכל אחד. ביקרתי אתכם בחוגים השונים: קרמיקה, ציור, יצירה והשתתפתי במפגש הספרותי בט"ו בשבט ובזה שאחריו, שוחחתי עם מגוון אנשים מעניינים בבית הקפה, בהמתנה לאחות, בגינה ועוד ועוד. שמעתי אין ספור סיפורי חיים ותובנות של דיירים מעולמות תוכן שונים ומתרבויות שונות.

חשוב לי להדגיש שאני זמינה לכולם בכל התלבטות, חשיבה, עזרה בניירת מול גורמים חיצוניים, שיחה ברומו של עולם, שכן ככל שאכיר אתכם יותר, אוכל לעזור מהר ומדויק יותר.

ולקינוח:

הסבתא של היום כבר איננה בבושקה שמנה עם מטפחת
הסבתא של היום היא אישה יפה ומטופחת,
מתעמלת פעמיים בשבוע

ומבקרת אצל הקוסמטיקאית באופן קבוע.

מורחת קרמים למניעת קמטים, שומרת על הגוף ועל הפנים.

אוכלת טוב – תוך הקפדה על דיאטה – כל יום מחדש,

וכשמחמיאים לה על המראה היא נהנית ממש.

הסבתא של היום מבקרת בקולנוע ובתיאטרון

והולכת לרוב מאוחר מאוד לישון.

נפגשת עם חברות לרכילות בבית קפה,

ויודעת להתלבש צעיר ויפה.

כי את הסבתות של היום אין מבטלים בקלות

רק שהאל יעניק להן בריאות!!!

ותארו לעצמכם

אם לסבתות של היום היו גלגלים?

ובפעם הבאה לא נקפח את הסבים.....

שיהיה לכם חודש נפלא.

ליאת

ידיעון גני שרונים

”פורחים בגיל”

”פורחים בגיל” – בואו לקחת חלק במיזם ייחודי ומיוחד שיכלול מוסדות לגיל השלישי מכל הארץ, במטרה להתאחד כולנו לידי יצירה אחת גדולה ומרשימה.

במהלך כל השנה הקרובה ייצרו בני הגיל השלישי במסגרת חוגי קרמיקה פרחי קרמיקה צבעוניים על פי הנחיות שיהיו כלליות ויאפשרו חופש ביטוי יצירתי לכל משתתף.

עם סיום יצירת הפרחים יחל תהליך הקמת המיצג. המיצג יתוכנן כך שכל מרכז פעילות יקבל ביטוי באזור מוגדר שיאפשר הזדהות וגאווה למרכז, לוותיקים ולמשפחותיהם.

המשתתפים שייקחו חלק במיזם יחוו תחושת שייכות ומעורבות בהקמה של מיצג ענק של 10,000 פרחים אשר ביחד ייצרו שדה פרחים גדול ומלבב.



בשיאו של המיזם יוצגו הפרחים ברחבת הדשא הגדולה במוזיאון הארץ בתל אביב. המיצג הצבעוני יוצג באופן בו הקהל יוכל לטייל בשבילים ולצפות באלפי הפרחים הצבעוניים והמרהיבים שיוצרו על ידי בני הגיל השלישי ברחבי הארץ.



לפרטים נוספים אפשר לפנות לגאולה.

מחלקת התחזוקה

כל מחלקה בביתנו היא חשובה. כל מחלקה היא חוליה בשרשרת שכוללת את כל מחלקות הבית. החודש אני רוצה לדבר על מחלקת התחזוקה. עבודת התחזוקה היא חלק חשוב ומשמעותי בשמירה של תקינות הבניין. המחלקה צריכה להיות מאורגנת ככל האפשר, תוך ראייה של התמונה הגדולה שהיא למעשה הדאגה לאחזקת הבניין כך שהכל יעבוד ויתוחזק כנדרש. הצוות חייב להיות עירני ולצפות לכל בעיה שעלולה להיות ואף לבצע עבודות שימנעו תקלות אפשריות. בכל יום, כל המכונות נבדקות, וכמו כן חלקים נוספים בבניין שנבדקים על בסיס יומי, שבועי או חודשי. בקצרה, זהו סדר העדיפויות של מחלקת התחזוקה בבניין בו אתם חיים:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ✓ תחזוקת בלאי. | ✓ תחזוקה מתוכננת. |
| ✓ תחזוקה מתקנת. | ✓ תחזוקה צפויה. |
| ✓ תחזוקה שוטפת. | ✓ תחזוקה מונעת. |

בשם כולנו, אני לוקחת את ההזדמנות להודות לכל אחד מצוות התחזוקה על הנאמנות והעבודה הקשה שלהם בשמירה על ביתנו בצורה הטובה ביותר.

דיירים יקרים.

אספר לכם קצת על הרכבה ופועלה של מחלקת אחזקה, למרות שרובכם מכירים את המחלקה והעובדים בה.

הגעתי למחלקת אחזקה לפני כשלוש שנים כדי לעזור לציון בטיפול בניירת ותיוק, דברים אשר נערמו מחוסר זמן לטפל בהם.

בינתיים הבית שלנו גדל התרבו הדיירים כמו כן באופן טבעי רבו התקלות.

ידיעון גני שרונים

קיבלתי את התואר מזכירת אחזקה והוטל עלי בנוסף לטיפול בניירת המשרד לטפל בהכנת דירות לדיירים חדשים, תקלות בדירות דיירים, ופתרון בעיות אשר דיירים נתקלים בהם באופן כללי. אז מיהם צוות האחזקה ותפקידיהם.

ציון סולומון – מנהל אחזקה, מטפל במערכות הגדולות של הבניין ואנשי מקצוע חיצוניים.

פנינה רביץ – מזכירת אחזקה, מטפלת בתקלות ותלונות דיירים, ספקים, ניירת משרד.

יוסי חיון - חשמלאי, מטפל בתקלות דיירים ופותר לנו בעיות בבניין.

חיים צוברי - (העובד הוותיק שלנו) מטפל בחצר, אחראי על הטיפול בדגים וכמובן תקלות דיירים.

חיזקי עברי - עובד אחה"צ, חשמלאי, מטפל בתקלות דחופות ומפעיל מערכות האודיטוריום.

רמי מליחי - מטפל בתקלות דיירים ומפעיל מערכות האודיטוריום.

מאיר כהן - מטפל בתקלות דיירים, התמחות בגבס, צבע ופתרון בעיות בנייה.

יכולה אני להבטיח לכם דיירים יקרים שצוות האחזקה עושה את המיטב להיענות במהירות, יעילות ובאדיבות לכל תקלה ובעיה שיש לדיירים, ותמיד אפשר לפנות אלי בכל בעיה שיש לכם ואשתדל לעזור.



פנינה רביץ.

הערכה לאנשי צוות האחזקה הנאמנים של גני שרונים.

ביום חמישי 26.12.13 הייתה הצפה בקומות א' ו-ב' כתוצאה מסתימה בביוב. הזעקנו את רוב צוות האחזקה וכמובן גם את לז, ע"מ לאתר את מקור התקלה. כמו כן הזעקנו גם את איזק ששאב את המים בלובי ובדירות של אותן קומות. חיפוש התקלה התבצע בלובי והיינו צריכים לחתוך את התקרה כדי להיכנס ולראות מה מקור התקלה.

הצוות התחיל לעבוד בשעה 18.00 איתר ותיקן את התקלה ועזב את המקום בשעה 01.00. לפנינה, יוסי, חיים, חיזקי איזק ולז המון הערכה בשם ההנהלה והדיירים על העבודה המקצועית והנכונות לעבוד עד השעות הקטנות של הלילה.

במידה והיו לי צלש"ים, הייתי מחלק לכל ואחד מכם על האכפתיות, המקצועיות והנאמנות שגיליתם והצלחתם לפתור את הבעיה וגם חסכתם בהוצאות גדולות לבית.



יישר כוח!
בהערכה רבה
אדי

ידיעון גני שרונים

לזכרו - אריק אינשטיין

לזכרו של אריק אינשטיין, שמת בגיל 74. אריק אינשטיין היה זמר ישראלי, פזמונאי, שחקן, ותסריטאי. הוא היה חלוץ של מוסיקת רוק ישראלית ונחשב לזמר ומוסיקאי המשפיע ביותר בישראל בכל הזמנים. להלן אחד מהשירים האהובים עליו ואני יודעת שיש בו משמעות לכל אחד ואחד מאיתנו.

עכשיו נשארנו לבדנו בקן
אבל אנחנו ביחד
חבקי אותי חזק תגידי לי כן
אל תדאגי ביחד כיף להזדקן

עוף גוזל...

אני יודע שככה זה בטבע
וגם אני עזבתי קן
אבל עכשיו כשבא הרגע
אז מחניק קצת בגרון
מחניק קצת בגרון.



הגוזלים שלי עזבו את הקן
פרשו כנפיים ועפו
ואני ציפור זקנה נשארתי בקן
מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר.

תמיד ידעתי שיבוא היום
שבו צריך להיפרד
אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום
אז מה הפלא שאני קצת דואג.

עוף גוזל
חתוך את השמיים
טוס לאן שבא לך
רק אל תשכח
יש נשר בשמיים
גור לך.

לזכרו - אריאל שרון



בצער רב, "אריאל שרון שלנו" עזב את הגלגול הזה לאחר שמונה שנים בהם היה מחוסר הכרה. עצוב שאדם ומנהיג דגול כזה הפך להיות בשנות חייו האחרונות ההפך מכל מה שהיה במשך כל שנות חייו קודם. אריק שרון הצטרף לצבא כילד בן 14 ומאז לא הסתכל לאחור, הפך לגבר חייל, פטריוט ומאמין גדול בארצו.

כולם יודעים כי לאריק שרון לא היה אכפת ממה שנאמר עליו וכי לא סתם קיבל את השם "בולדוזר" הוא האמין במה שהאמין ועשה כל מה שצריך והיה מוכן לשלם כל מחיר בכדי להשיג את מטרותיו ולעיתים אכן שילם מחיר כבד ועשה מספר טעויות לא מבוטל בחייו הצבאיים והפוליטיים.

יחד עם זאת כפוליטיקאי היו לשרון אינסטינקטים מאוד חדים ולמרות שהיה ידוע כאיש ביישן לעיתים כאשר עמד אל מול התקשורת ידע בדיוק כיצד לענות להם ולהעמיד אותם במקומם.

נסביר להניח ששרון ייזכר על ידי היסטוריונים פוליטיקאים ועוד, כאיש שעשה טעויות או כבולדוזר אבל לאיש הקטן ולאזרח תמיד ייזכר כאדם שאהב והאמין בארצו עד מאוד, מנהיג אמיתי שתמיד נזכר את כבודו.

ידיעון גני שרונים

אני בטוחה שישנם דיירים ב"גני שרונים" שיש להם זיכרונות מאריק שרון או אולי דרכם הצטלבה בדרכו, במידה וכן אני מזמינה אתכם לכתוב לנו משהו עליו או על כך לידיעון הבא.



החיים כקולאז'

בבוקרו של יום
אני פורשת דף לבן וגדול
ומצרפת את חיי מחדש!
כל פעם מחדש.
גוזרת, מדביקה, זורקת ואוספת
לוקחת קצת זיכרון עמום, פיסת כאב
אהבה שנותרה עזובה,
מראה השמיים הבהירים בשעת בוקר מוקדמת.
ציוץ של ציפור על עץ ברוש.
גוזרת משמיטה
מדביקה מארגנת על הדף הלבן.
ומדביקה את החיים מחדש!



הציור הוא אמנות חוויה שאני מעבירה את רגשותיי
ורשמי – את חדוות היצירה.
מציירת ויוצרת ציורים בצבעי אקריליק שמן וקולז'
טכניקות מעורבות.
נופי ישראל בארץ אהבתי,
יצרתי פינה קסומה של נופי ישראל!
ובהמשך הפרוזדור ליד דירתי – תמונות של ציורים
פרחים ונופים שכה אהובים עלי.

חיה קזלובסקי קומה 2 דירה 228



ידיעון גני שרונים

ברוכים הבאים



אנו מברכים את הדיירים החדשים שהצטרפו למשפחת "גני שרונים". בברכת ברוכות הבאות. אנו מאחלים לכם הרבה מזל, בריאות טובה ואושר בביתכם החדש.

- כוכבת חנדלי – 1.1.14 דוריס אליקים – 5.2.14 רגינה אוצפ – 10.2.14
- מרי שרביט – 16.2.14 ויקי פלאצ'י – 3.3.14 רות דקה – 30.3.14



מזל טוב

בפברואר ומרץ ליבי רחל, מרסל, איסק לז פנינה ואדי חגגו וחוגגים יום הולדת. אז לכולם נאחל יום הולדת שמח, מי ייתן וחייהם ימלאו בריאות ואושר.



פורים 2014

חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים! יסלח לנו "עממי" שיבוא לראות איך חוגגים ב"גני שרונים" ויבין שחגיגות הילדים "קטנות" עלינו.

השנה נחגוג ברוח שנות השישים, אז קדימה לבוידם (בזהירות), תורידו את הבגדים היפים שלבשתם לפני 50 שנה, שימו מסכה, פאה וסרטים, מאפרת תחכה לכם בכניסה. כמובן אין לשכוח את שמחת החג בבית!

בואו לשמוח, יהיו רעשנים וקשקשנים, מוסיקה לריקודים מעולה, כיבוד כיד המלך ו...שתייה. וכל זה יקרה ביום ראשון 16.3.14 אז דיירים יקרים שלי אני מקווה שיהיה לכם פורים נפלא והרבה כיף.

בחודש זה ב-20.3.14 יש לנו גם יום מודעות לסוכרת. כולכם מוזמנים לקחת חלק וללמוד על הנושא הזה. נסיר את דימוי המחלה שנדבק לסוכרת, נלמד כיצד לאכול נכון וכמעט הכל, נשמע כיצד אפשר לאזן את הגוף בעזרת התעמלות, בהמשך נשמע הרצאה מפי מנהל מחלקת רשתית בביה"ח "מאיר".



ידיעון גני שרונים

שמחה רבה שמחה רבה

אפיפיפי הייצ פסח כא!

הנה עבר לו החורף, חורף שכמעט לא הורגש, לצערנו.
והנה מגיע האביב בשלל צבעי פריחות ואיתו חג החרות – פסח!
לפני שמתחילים להרגיש את מלוא עוצמת השמש בעורפנו רצינו
לאחל לכם חג של נחת ושמחה, חג של חום, אור, בריאות ואושר.



גני שרונים - תערוכת אמנות - 17 פבואר 2014.

בתצוגה באולם רב תכליתי תערוכת עבודת האמנות של אומנים מוכשרים מאוד, הדיירים שלנו, צבי בן דב, ליאון מוס ואיבור שר. אנו ממליצים בחום רב ללכת לראות את התערוכה.



בשם ההנהלה וצוות העובדים אני מאחלת לכם בריאות טובה ושמחה.



מרסל