

ידיעון גני שרונים

ינואר 2014

דיירים יקרים,

ברוכים הבאים לשנה החדשה! אני לא מאמינה כמה מהר שוב עברה לה השנה. עברו כבר 14 שנים מתחילת המילניום, כל כך הרבה קרה לא רק ברמה האישית לכל אחד מאתנו, אלא גם לשרונים. ובשרונים. האם אתם מאמינים? גני שרונים חוגג השנה בר מצווה. הזרע ניטע בשנת 1998 עם התחלת חפירת היסודות, לאט אבל בטוח התינוק שלנו גדל ועכשיו יש לנו בית בוגר ומיוחד "שחוגג בר מצווה. בכל חודש עד חגיגות בר המצווה שיתקיימו בחודש יולי, אכתוב על התפתחות שרונים. אני מזמינה את כל מי שירצה לתרום זיכרונות או תחושה או חוויה על שרונים, לייצע אותנו כך אוכל לכלול זאת בעלונים. זה יהיה מוערך ביותר.

שנת 2013 הייתה שנה עמוסה ביותר. היו לנו את כל החגיגות הרגילות שלנו, חגיגות מוצלחות כמו חגים, מסיבת הקיץ שלנו, טיולים מעניינים, הופעות, ועוד... השנה איבדנו מספר דיירים מאוד יקרים שלנו שאותם תמיד נזכור באהבה.

השנה 2013 ראינו מספר שינויים בצוות שלנו. עדנה טורביץ עזבה אותנו בספטמבר, אלישבע האחות שלנו יצאה לגמלאות ובמקומה הגיע רחל.

חיים ממחלקת תחזוקה יצא גם הוא לגמלאות, אנו מודים לו על כל העבודה הקשה שלו, על הנאמנות שלו, זה תמיד היה תענוג לראות את פניו המחייכות!

בסוף דצמבר טליה קורן שלנו העובדת הסוציאלית פורשת לגמלאות. לטליה שהייתה אתנו מההתחלה היה תפקיד חשוב מאוד והיא ותרמה רבות למשפחה שלנו ב"גני שרונים". את מסירותה ועבודתה הקשה לאורך השנים אנחנו מאוד מעריכים. ואנו מאחלים לה את הטוב ביותר. למרות החלטתה לצאת לפנסיה אין זו פרידה מוחלטת מכיוון שטליה החליטה כי למרות שהיא רשמית ב-"פרישה" היא עדיין תעבוד איתנו פעמיים בשבוע.. מטעם הדיירים והצוות אנחנו מאחלים לה המון הצלחה ושתהנה מהפנסיה ושכל רצונותיה יתגשמו. טליה הכבוד הוא לנו להרים כוסית לחייך ולאחל לך דרך צלחה בדרכך החדשה.

בדצמבר 2013 חגגנו את חג החנוכה. בכל ערב הדלקנו נר ונהנינו ממופע שהנעים את זמנינו. גולת הכותרת של חגיגות חנוכה שלנו היה מופע הקסמים שהתקיים עבור הנכדים והנינים שלנו. ליאור רוכמן, "ה קוסם" היה גדול וכולם נהנו, מהקטנים ועד הגדולים. אנחנו הסבים והסבתות הגאים ישבנו יחד עם "המלאכים הקטנים" הללו ונהנינו ממופע משעשע ומרתק. חלק מנכדינו המקסימים בעלי בטחון עצמי רב, התנדבו לעזור. שניים מחברי הצוות שלנו: ציון וישראלה גם היו שם ונכדיהם מיה וליאם התנדבו לסייע במופע. גם נכדתו היפה של אדגר דישי התנדבה לעזור ועשתה זאת בביטחון רב.. ואפילו נכדתי בת השלוש וחצי ונכדי בן השלוש היו מוכנים לתת הכול כדי לעלות לבמה, זה היה ערב נפלא וכולם נהנו, צעירים ומבוגרים, לאחר מכן הוגשו מיץ, וסופגניות לכולם. אפרופו נכדים – מה יש להם לקטנים האלה שברגע אחד הם ממיסים לנו את הלב, שכל מה שאנחנו רואים כאשר אנו מסתכלים על פניהם הוא גן עדן. לא ניתן לתאר את הרגשות שיש לנו אליהם. אנחנו אוהבים ומעריצים את ילדינו שלנו אבל הנכדים !!! התחושה היא בלתי ניתנת לתיאור, ואין מספיק סופרלטיבים במילון כדי לתאר איך אנו מרגישים כלפיהם. אולם לעיתים, סופר או סטנדאפיסט או פרשן מצליחים ללכוד את מערכת היחסים של סבא-נכד וכך גורם לנו לחייך או שמביא דמעות לעינינו. מקווה תיהנו מציטוטים אלה על נכדים.

ידיעון גני שרונים



הנכד של ישראלה - ליאם

הנכדה של ציון - מיה

- **אנדי רוני - סופר**
" פילים ונכדים לעולם לא שוכחים"
- **גור וידאל - סופר ומחזאי**
"לעולם אל תביאו ילדים, רק נכדים."
- **בריינה נלסון פסטון - מחברת הספר איך להיות הסבתא המושלמת**
" האנשים היחידים שמעוניינים לשמוע על הנכדים שלכם הם סבים וסבתות אחרים שרוצים לספר לכם על שלהם".
- **גיין סמיילי - סופר**
"הילדים שלך לא נבראו בכדי לחבב אותך, בשביל זה יש נכדים".
- **דאג לארסון, - בעל טור בעיתון**
"התפיסה שאף אחד לא מושלם היא תפיסה של אנשים שאין להם נכדים"
- **אדאיר לארה - מחבר יומני הסבתא**
" נכדים מביאים אותך לחיים מתוקים יותר, איטיים יותר בהווה. הם מראים לך את העתיד בזמן שרבים מחבריך חושבים על העבר, נכדייך לוקחים אותך חזרה לילדות - שלהם, של ההורים ושלך, לוקחים אותך למסע משלך: . . לארץ לעולם לא כמו בפיטר פן".
- **ארט לינקלרט - אישיות טלוויזיונית**
שפע הוא השם הפטרוטי לנכדים".
- **גיין פרה - מחבר קומדיות.**
אתה יודע למה נכדים הם תמיד כל כך מלאים אנרגיה ? הם שואבים אותם מהסבים והסבתות שלהם.
- **לויס וייז - סופר.**
"אם הייתי יודע כמה נפלא זה שיש נכדים, הייתי עושה אותם קודם."
- **ספארקי אנדרסון - מנהל בייסבול**
" הדבר הגדול בבייסבול הוא כשזה יסתיים, אוכל לספר לנכדים שלי דברים טובים. אם הם ישאלו אותי על 1989, אני אגיד להם שיש לי אמנזיה."
- **מל לזרוס, - קריקטוריסט**
"סוד החיים הוא לדלג על הבאת ילדים וללכת ישירות לנכדים."

ידיעון גני שרונים

ציון



ציון ממחלקת התחזוקה הוא סבא גאה מאוד ופעיל מאוד. הוא מבלה שעות רבות עם נכדיו. לציון יש נכדים אשר חיו בארצות הברית תקופה, אך לא מזמן חזרו לגור כאן בישראל, אני יודעת בוודאות שציון ואשתו מקדישים הרבה מזמנם לנכדיהם, וכי הוא מרכז חייהם. בחנוכה ציון שלנו הגיע עם כל נכדיו, ליהנות מהמופע, ונכדתו הבכורה מיה שהיא כמעט בת 7 ילדה חנינית ועצמאית ומאוד בטוחה בעצמה עלתה לבמה במהלך המופע. מיה נולדה בארצות הברית, בניו יורק. אביה דוד הוא אמריקאי, אמא שלה, ענת (בתו של ציון) נולדה בישראל

כאשר מיה הגיע לגור בארץ בחודש דצמבר 2009, ידעה לדבר אנגלית ורק הבינה עברית ולא דיברה. היום היא דוברת עברית ואנגלית. היא בכיתה א' - בבית הספר גולדה מאיר, בית ספר יסודי בכפר סבא, והיא מצטיינת במקצועות העברית, והמתמטיקה. היא אוהבת ללכת לבית הספר, כשהיא בבית, היא נהנית לבלות עם שתי אחיותיה הצעירות, עדן ואמה. מיה כל הכבוד! את תמיד מוזמנת להגיע עם סבא, האחים ובני הדודים למסיבות שלנו עבור הנכדים!

רותי ומשה לקס



נתבקשתי לספר על אודות חזרתו לישראל של נכדי תומר, אשתו שמרית ושלושת ילדיהם שהם הנינים שלנו יונתן, ליאל ואריה. נכדי תומר שהם בארצות הברית מגיל 13 וסיים שם את לימודי המשפטים, התחתן עם צעירה ישראלית ששהתה אצל דודתה.

תומר תמיד חשב שמאד מתאים לו לחזור ולחיות בישראל ואכן אחרי מספר שנים כשהילדים גדלו קצת, הם הגשימו את השאיפות האלה, למרות שתומר וגם שמרית היו מסודרים בעבודה, היה חשוב להם לגדל כאן את הילדים.

הם גרים בבית שהוא כעין מתחם משפחתי של סבא וסבתא, דודים ודודות, נקלטו מהר מאד והשנה החלו הגדולים ללכת לבית הספר. באותה תקופה שקלנו לעבור לדור מוגן, השיקול שלנו בחיפוש מקום מתאים היה שלגני שרונים" יתרון כיוון שהם גרים בתל-מונד ולפיכך אנחנו באמת קרובים אליהם, הם באים לבקר אותנו "במלון של הזקנים" לפי דברי יונתן! ובחגים אנחנו האורחים שלהם.

מזל טוב, סבתא גאולה!



זה קרה ביום אחד לפני כשנתיים. לא הכינו אותי, לא למדתי ולא התכוננתי - ופתאום הפכתי לסבתא!! לא ספרו לי שלתפקיד הזה יש משמעות כל כך גדולה וחשובה בחיי! עולם חדש ונפלא שנקרא סבתאות, שנוחת עליך יום אחד - והנה אתה שם עם העגלה...

הראשון שהגיה לעולם היה מעיין הקטן. יש אמרה שאומרת שבכל פעם שנולד תינוק נולדת אימא, ובאותה הזדמנות נולדת גם סבתא. וכך עם לידתו של מעיין בכור בכורי הוענק לי התואר "סבתא", לפעמים אני עולה בדרגה לסבתוש ולעיתים - אפילו סבתאל'ה!!

ידיעון גני שרונים

מספר חודשים לאחר מכן נולדה יעל, בכורת ביתי, (ככה לגוון את המינים) אחריה הגיע לעולמנו איתמר, טליה סוגרת את הרשימה. כמובן – רק בינתיים, ככה שהסבתא תוכל לנוח קצת! עכשיו מרגישה ומבינה למה התכוונו כשאמרו "אביב שני", תקופה חדשה, צוהר לעולם חדש. סטטוס שונה, מעניין, מרגש.

עדה



מספר מילים על מפגש נכדים בחג האורים ב"גני שרונים" מאורע משעשע לגיל השלישי בליווי הדור השלישי. מסמר הערב, הקוסם ליאור רוכמן העניק לכולנו שעה מענגת ומרתקת.

הוא היטיב לעשות, שיתף כמה ילדים וכולם שמחו. אני בחברת עולם ושירה נהנינו מכל רגע, צחקנו ועלזנו. תודה להנהלה שתרמה לדיירים ונכדיהם הנאה צרופה.

משולחנה של טליה עו"סית גני שרונים:

כפי שסיפרתי לכם לפני כחודש החלטתי לצאת לפנסיה בהדרגה. ביקשתי זאת מהנהלה וקיבלתי את אישורה לכך. אני נשארת לעבוד יומיים בשבוע בימי שני ורביעי ביחד עם עו"ס נוספת בשם ליאת שתעבוד 4 ימים בשבוע.



עדיין אינני נפרדת מאף אחד משום שאמשיך לראות אתכם ולהיות בקשר אם כי הקשר יהיה פחות אישי ויעבור בהדרגה לקשר עם ליאת. יחד עם זאת אני רוצה לסכם פעילות של עשר וחצי שנים שמבחינתי הרגשתי שתרמתי וגם נתרמתי, למדתי מכם את אומנות הסבלנות, חידדתי בזכותכם את מתן הכבוד

לאדם המבוגר ממני ובעיקר למדתי מכם שהזקנה יכולה להיות יותר קשה ופחות קשה ויש לה קשר לחוסנו הנפשי. בסופו של דבר כולנו מגיעים לגיל שבו אנו מפעילים את הכוחות המנטליים והנפשיים שאגרנו במהלך חיינו, על מנת להתמודד עם הזקנה.

אני שמחה שעדיין אינני ממש נפרדת אבל יכולה להסתכל לאחור ולומר לעצמי שאני יכולה להרגיש טוב עם עצמי הן מבחינה המקצועית והן מבחינה אישיותית. עשיתי כמיטב יכולתי המקצועית וכך אמשיך לעשות.

ומכן נעבור לפרויקט החדש שאשתלב ואלווה אותו במסגרת הגדרת תפקידי החדשה.

והפעם ברצוני להתעמק בנושא שעדיין לא דנו עליו ולידיעתי בחודשים הקרובים נעסוק בו. הנושא עליו מדובר הוא גילנות. גילנות הינה מערך של סטראוטיפים, דעות קדומות והתנהגויות מפלות, בהקשר לזקנים, וזאת על בסיס גילם הכרונולוגי או על בסיס האופן בו נתפסת זקנתם.

לגילנות השלכות קשות והיא באה לידי ביטוי ברמה האישית, ברמות הרשתות החברתיות וברמות התרבות והארגונים.

בתחום התעסוקה, הגילנות מופיעה כבר בגילאים צעירים, אלה המוגדרים כבני גיל הביניים ולעיתים אפילו מוקדם יותר. רק בשבוע שעבר מיקי חיימוביץ מערוץ 10 הביאה לשידור את תכנית המערכת בו מדובר על צעירים בני 40 ו 50 שפוטרו ממקום עבודתם על רקע צמצומים וחודשים ואף שנים לא

ידיעון גני שרונים

מצליחים למצוא עבודה חליפית. הם נאלצים על מנת להתפרנס בסופו של דבר, להחליף מקצוע ולחפש עבודה שבעבר לא חשבו עליה (כמו למשל, ניקיון, מלצרות, אבטחה).

תוצר לוואי של הגילנות היא הגילנות הפנימית, הנובעת מהפגמת התפיסות השליליות על ידי האדם הזקן (או הצעיר). זו גורמת לאדם לחוש, שגם אם ירצה לתרום לעצמו ולסביבה, הרי שתרומה זו איננה רלוונטית יותר ובהתנהלות נפסדת זו הוא משמר את תפיסת החברה כלפיו כהיותו בלתי משמעותי.

א.ב.א. שפועל רבות למען רווחת דייריו באמצעות הענקת שירות איכותי, מקצועי ומכבד, ופועל כשדולה מול מערכות השלטון לצורך קידום תחום הזקנה, מיצוי זכויות הזקנים ושיפור איכות חייהם, רואה הכרח בפעולות מעצימות זקנים, שמחזירות אותם למעגלי היצרנות והתרומה. בכך חוזרים הזקנים להיות משאב תורם ונכס חברתי, כפי שהם אמורים להיות והאגוד תורם למיגור תופעת הגילנות השלילית.

בקרב מאוד (תחילת חודש ינואר) אנו נכנס מפגש דיירים ובו נציג את תוכנית הגילנות וננסה לרתום כמה שיותר דיירים שיהיו מעוניינים להשתתף בפרויקט. את הפרויקט אני אלווה בגני שרונים. כפי שצינתי היוזמה באה מטעם איגוד א.ב.א. וגני שרונים נבחרה להשתתף עם עוד שני דיורים מוגנים בפרויקט הניסיוני הזה.

מאחלת לכולכם הרבה בריאות בחורף הזה.

מרים גודאל



זה מחמם את הלב לדעת שאנשים מעריכים אחד את השני ויכולים לראות את הערך של הבן אדם. אני מודה למרים גודאל על הקטע המדהים שכתבה על אחד משלנו - איזק, כולנו אוהבים שמעריכים אותנו ולא לוקחים אותנו כמובן מאליו, מרים ראתה מי הוא איזק.



מי לא מכיר את שירה היפה של נעמי שמר "אנשים טובים באמצע הדרך?"

הפעם אנחנו פוגשים אנשים טובים דווקא בשולי הדרכים. ואחד מאותם אנשים צנועים, שקטים ויפים - הוא איזק או איציק. אנשים אלה, עובדים קשה, מזיעים ומשתדלים בכל ליבם ומאודם לעשות את עבודתם בצורה הכי יסודית ומכל הלב. איזק מנקה אצלנו את המרפסות, הרשתות ולעיתים גם את הפרוזדור. תמיד רואים אותו עם העגלה הכבדה וכלי עבודה רבים, ממחר ממקום למקום, מנקה, מסדר, דואג לניקיון וסידור חדרי האשפה. תמיד מחייך וזורק בדיחות, שמח וטוב לב, גם אם הוא עייף ומזיע, כאילו כל העבודה הפיזית הקשה, לא מזיזה את קצה השפם הגדול שלו.

לא פעם, בא לי לחבק את האיש הטוב הזה, לזרוק מילה טובה של עידוד ולהודות לו. הוא מתייחס בכבוד לקשישים ותמיד מוכן לעזור. אף פעם לא בא בטענות, איננו כועס והסבלנות שלו...הלוואי על כלנו. החן הרוסי שלו גם הוא שובה לב. אדיב ומנומס, צנוע, מסור ואופטימי.

ידיעון גני שרונים



ברוכים הבאים.

ברוכה הבאה חדוה בז'רנו למשפחת גני שרונים שלנו. אנו מאחלים לך הרבה מזל, בריאות טובה ואושר בביתך החדש.

מזל טוב.



רחלי אשכנזי ממחלקת חשבונות שלנו ילדה. אנו מאחלים לה ולמשפחתה הרבה שמחה ואושר, אנו מאחלים לתינוק נועם חיים ארוכים ובריאים.



בינואר מיכל ממחלקת שיווק חוגגת יום הולדת. אז נאחל לה יום הולדת שמח, הרבה בריאות ואושר.



בית "גני שרונים" אבל על פטירת הדיירים עליזה כהן וצבי רויטר

כהן עליזה:

עליזה נולדה בסוריה בשנת 1923. עלתה לארץ בשנת 1934. עליזה השאירה שתי בנות. הגיעה לגני שרונים מתל אביב לפני כשנתיים. עליזה התבלטה בצניעותה, בנועם דרכיה ובטוב ליבה. הייתה אישה מאוד חמה ונחבאת אל הכלים. כמו כן הייתה אהודה על כל מכריה.

רויטר צבי:

צבי נולד באוקראינה בשנת 1924. שרד את מלחמת העולם השנייה, ואיבד בשואה את כל משפחתו. בחייו עבר תקופות מאוד קשות של בדידות וקושי בהשרדות. צבי, עלה לארץ בשנת 1949. הוכר בארץ כניצול שואה.

צבי השאיר שני ילדים: בת ובן. צבי הגיע לגני שרונים מנתניה בסוף שנת 2008.

ידיעון גני שרונים

תנחומים ללא גבע על פטירת אחותה בדרום אפריקה ולברוניה שלכטרמן על פטירת בתה.

יהי זכרם ברוך.

צל"ש



אנו מבקשים לציין לשבח את ציון סלומון מנהל מחלקת האחזקה על תפקודו במהלך הסערה שפקדה אותנו באמצע דצמבר. סערה זו גרמה בין השאר לבעיות רציניות במערכת החימום וציון וצוותו עבדו ללא לאות ע"מ לתקן את התקלה. מחלקת האחזקה עשתה מאמצים גדולים ביותר במהלך אותן 48 שעות.

העובדים בראשות ציון ובעזרתו של לז שהו בגני שרונים ללא הפסקה כדי לפתור במהירות וביעילות את הבעיה וזאת כדי לחסוך מהדיירים אי נוחות גדולה. יישר כוח!

מאחלים לכם בריאות ואושר ל2014.

סבתא מרסל.



לצחוק זה טוב לבריאות:

אדם היה מעורב בתאונת דרכים והובהל לבית חולים עם 90% כוויית. מאחר ופניו ניזוקו הכי קשה, אמר הרופא לאשתו שיהיה עליו לעבור השתלת עור ויש צורך למצוא תורם. עוד אמר הרופא שתרומת העור תילקח מישבנו של התורם.

האישה אמרה למנתח הפלסטי שהיא תהיה מאושרת לתרום לבעלה עור מישבנה אולם היא צריכה לשוחח על כך עם בעלה.

בעלה כמובן הסכים אולם השביע את אשתו שלא תגלה לאף אחד מנין נלקח העור. הניתוח עבר בהצלחה מרובה.

הבעל היה כה אסיר תודה לאשתו ולא ידע איך להודות לה על תרומתה. הוא שאל את אשתו: איך אוכל לגמול לך על מה שעשית למעני?

ענתה האישה בחיוך: אל תדאג בקשר לזה, בכל פעם שאמך מנשקת אותך על הלחי זה גורם לי עונג רב....



ידיעון גני שרונים

חלק ממשפחת הנכדים של
גני שרונים



אנו מאחלים לכם הרבה בריאות, שמחה ואהבה מהמשפחה והחברים בשנת
2014 וחודש נפלעא

ההנהלה והצוות - גני שרונים